



# ”DE KLINK”

uitgave van

## GENOOTSCHAP OUD ZANDVOORT

21<sup>e</sup> jaargang, 2001



Uitzichttoren.

ZANDVOORT.









































## Toen en nu

### *Beelden van Hotel Esplanade*

“Hotel Esplanade krijgt een nieuw gezicht” was een krantenkop in januari 1999. In juli 1999 stond er “Esplanade-hotel is terug”.

De benedenetage met onder andere bar en eetzaal zou worden gerenoveerd en het hotelgedeelte boven zou helemaal worden vernieuwd. Tijdens de sloop kwam er een 35 jaar geleden geschilderde draak tevoorschijn. In de jaren 60 oefende een bandje in hotel Esplanade, “Unhewn Ivy”. Eén van de leden van de band had artistieke handen en schilderde op een muur een draak. Tijdens de verbouwing en de sloop van het dak kwam een muur vrij, die blootgesteld werd aan de vochtige buitenlucht. Hierdoor verdwenen diverse lagen van het behang, waardoor de schildering tevoorschijn kwam. De schildering is helaas weer verdwenen achter een laag stucwerk. Toekomstige archeologen hebben te zinnertijd iets om over na te denken..... We gaan even terug naar toen, met een plaatje van omstreeks de jaren '50. Hoe kaal is nog de Burg. Engelbertsstraat op de achtergrond. Zandvoort is weer aan het opbouwen na de gigantische sloop

in de oorlog.

Het tweede plaatje geeft een voller beeld. Met de complete bebouwing van de Burg. Engelbertsstraat, maar ook diverse aanpassingen aan het hotel.

Eind januari 1999 ging de sloper aan de gang in het uit 1948 daterende hotel. Van de 34 kamers zouden er 24 overblijven.

De oude gevel ging plaatsmaken voor een glazen-pui met daarachter een Brasserie en restaurant .

Op het laatste plaatje een beeld uit het jaar 2000 waarop de laatste hand wordt gelegd aan het vernieuwde hotel.

Opnieuw een beeld van toen en nu in Zandvoort.

Harry Opheikens

Rechtsboven een ansichtkaart uit de jaren 60, waarbij het hotel meer ingebouwd is. In het midden een foto die is gemaakt in mei 1991, waarbij de snackbar rechts een behoorlijke stempel drukt op de omgeving. De onderste foto is genomen op 18 juni 1999. Inmiddels is het hotel helemaal gereed en is het beeld weer veranderd.

Foto's 1991 en 1999, Harry Opheikens.



















