



”DE KLINK”

Officieel orgaan en informatieblad van het

GENOOTSCHAP

OUD ZANDVOORT

(OPGERICHT 11 DECEMBER 1970)

ISSN 1384-7082 jrg 18, nr.3

juli 1998

losse nummers f 6,50

Redactie-adres: M. Weber, Voltastr 26 2041 CK Zandvoort (023) 571 70 09
administratie : Mevr. H.P.M. Hoogervorst-Schuiten. (023) 571 81 77

Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort nodigt u nu reeds uit tot het bijwonen van de

GENOOTSCHAPSAVOND

De avond wordt gehouden op vrijdag 9 oktober 1998 in gebouw "de Krocht" aanvang 20.00 uur.

Op deze avond zal de geschiedenis van het Kostverlorenpark nader worden belicht. Het bestuur is nog steeds op zoek naar beelden van de 'apenkooi', de houten hobbelpaarden en de vooroorlogse volièrès.

Ook andere beelden zijn welkom.

Al het materiaal (foto's) krijgt u snel retour!

Bij alle bestuursleden kunt u materiaal afgeven.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Het verdere programma wordt nog nader ingevuld, zeker zal voor aanvang van de avond weer een continue draaiende diavoorstelling te zien zijn.

Noteer de datum in uw agenda, het is sneller 9 oktober dan u denkt.

9 okt. 1998 genootschapsavond 9 okt. 1998 genootschapsavond 9 okt. 1998

OUDE PLATEN VAN ZANDVOORT.

Op de Algemene Vergadering van 15 mei jl. heeft het bestuur 2 reproducties in kleur met Zandvoortse afbeeldingen aan de leden te koop aangeboden.

De één is overeenkomstig het voorblad van 'DE KLINK', op de andere staan diverse kleine Zandvoortse onderwerpen.

Het formaat is 32 cm X 46 cm, folioformaat, en de prijs bedraagt f 49,50 per stuk (zonder lijst).

De oplage is beperkt.

Leden die interesse hebben kunnen zich in verbinding stellen met onze penningmeester

M.A.J.M.

Crabbendam, Max Euwestr 33
2042 RA ZANDVOORT.

telefoon (023) 571 25 14.



Zandvoort

Het Bestuur.

REACTIES.

Onder de titel 'Vreemd gevogelte' stond in de aflevering van januari 1997 een foto waarbij om nadere gegevens werd gevraagd. Deze leverde mevrouw Koper-Paap, zoals ze zelf zegt één van Rossie, van Lennepweg 65/43. Het is NIET burgemeester Beeckman maar dhr Warnsink, een duitser, die aan de Noord-boulevard pension 'Dolly - Eveline' exploiteerde. Haar schoonvader, Vok Koper (Vok Kanse) die 's zomers op het strand met een paardje liep, hielp met kleine karweitjes en haar zwager Ab Koper, later bakker bij Rinkel, was huisknecht en zijn vrouw dienstmeisje.



De heer A.A. Cense was er in pension toen hij pas in Zandvoort benoemd was. (zijn zoon, onze voorzitter, was hier onbekend mee). De heer Warnsink was redelijk vermogend en sociaal begaan, in 1928 bij de ramp van Borculo schonk hij bijv. een noodwoning. Zijn vermogen ging verloren o.a. aan aandelen Russische spoorwegen. Later woonde hij aan de Haarlemmerstraat.

MW

Het 'oude' postkantoor.



De schrijver van het hierna geplaatste ingezonden stuk durfde al in 1913 het in september 1899 geopende nieuwe postkantoor 'oud' te noemen. Dat zijn kritiek o.a. op het aanwezig zijn van slechts twee loketten succes had blijkt uit een verbouwing in 1914 waardoor drie loketten beschikbaar kwamen. (zie ook 'DE KLINK' van oktober 1996 pagina 11 en volgende)

De hierboven geplaatste foto toont het postkantoor met een nog onbebouwde Tramstraat (Louis Davidstraat) met op de achtergrond school B.

Dat interieur en meubilair van vroegere postkantoren haast onvoorstelbaar verschillen met de hedendaagse blijkt wel uit twee interieur foto's van toch niet zó lang geleden nl uit 1953. Ik veronderstel dat, op enige details na, dit zo ongeveer ook de meubilering en het interieur van 1914 geweest zal zijn, de daarna komende tijd - crisisjaren en tweede wereldoorlog - leende zich niet tot grote overheidsuitgaven (de P.T.T was toen nog een staats-bedrijf).

